

Glänta produktion

Box 31120 | 40032 Gbg | 031-7439919 | info@glanta.org | www.glanta.org

GBG 11-05-24

”Gömda flyktingar”, ”papperslösa”, ”illegala invandrare” – bakom benämningarna döljs människor som varken välfärdsstaten eller den postindustriella staden har plats för. Hur hanterar samhället deras närvaro och hur organiserar de själva sin tillvaro i det offentliga rummet? Med utgångspunkt i Göteborg analyserar sociologen Helena Holgersson hur dessa människor navigerar i stadsmiljön. Alla städer vill ”hamna på kartan” för att locka evenemang, turister och kapital till den egna staden. Men alla kartor vill man inte hamna på – exempelvis inte de asylsökandes. Göteborg är idag en framgångsrik evenemangs- och kunskapsstad, men även en allt mer segregerad stad. Denna studie undersöker hur dessa till synes parallella städer hänger samman.

Frågan om hur välfärdsstaten ska hantera icke-medborgares närvaro ställs idag framför allt på sin spets i storstäder. När människor som fått avslag på sina asylansökningar stannar i Sverige och tar staden i bruk förhandlar de också sin position i samhället i stort. På lokal nivå är rutinerna inom sjukvård och skola ofta mer generösa än den nationella lagstiftningen. På nationell nivå har samtidigt oron för att skapa ”parallella system” – vilket går emot grundprincipen i den svenska välfärdspolitik – motiverat en relativt restriktiv asylnpolitik. I sin lyhörda studie belyser Holgersson såväl konkreta aspekter av asylsökandes vardag som det spektrum av nationella och globala faktorer som utgör förutsättningarna för det svenska icke-medborgarskapet.

Helena Holgersson är verksam på Sociologiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon är en av redaktörerna till *Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring* som gavs ut av Glänta 2010. Detta är hennes avhandling.

2011. 320 sidor, hft

Första recensionsdag 9 juni